

## Skipper og kroejer Søren Jessen, Hjerting (1678-1733).

I 1726 boede skipper og kroejer Søren Jessen her i Hjerting. Han blev født den 8. november 1678 i Hjerting, og han var en utrolig driftig mand. Han var skipper og sejlede med den tre-mastede skonnert "Anne Catriane", desuden var han kroejer. Hvor kroen lå her i byen vides ikke med bestemthed. Han ejede også Alslev og Hostrup Kirker, ligesom han var medejer af Trankogeriet, men en ting er sikkert, han har uden tvivl været en foregangsmand for Hjerting by. Vi havde også en skole, og det var ganske udsædvanligt i dette århundrede, men det var en skole for byens fattige fiskerbørn, og skolemesterens underhold blev betalt af de afgifter, som kroen ellers skulle have betalt til kongen. Dette er nedfældet i en Kongelig bevilling af 15. april 1726 til Bymændene i Hjerting.



Søren Jessen var også skipper, og her kan det nævnes, at han sejlede på grund i 1712 med "Anne Catriane" ved Fanø og fik opkaldt dette sted efter sig, og det kendes stadigvæk i dag som "Søren Jessens Sand".



Søren Jessen var gift 2 gange. Hans første kone hed Maren Christensdatter Riisbøll , født den 24. juni 1685 i Hjerting. De blev gift den 20. januar 1707 og fik 6 børn. Hun dør den 20. november 1717.

Søren Jessen bliver gift anden gang, den 1. marts 1719 i Sct. Jacobi Sogn i Varde med Karen Abrahamsen Brokmann, født den 24. april 1694 i Varde, hun døde 1778. De får også 6 børn. Et af børnene Abraham Jessen bliver senere præst i Alslev og Hostrup Kirker.

Det var denne driftige reder og skipper, som sammen med

rådmand Las Jepsen Tarm i Varde,  
forpagter Mads Jepsen på Visselbjerg,  
godsejer Stephan Ehrenfeld, Endupholm  
rådmand og senere borgmester Peder Boesen, Ringkøbing  
Anders Stauning, Ringkøbing,

var med til at opføre trankogeriet nord for Hjerting.



Trankogeriet så måske således ud).

Trankogeriet blev opført i 1720 og var i drift til 1758. I 1769 blev det flyttet til Nordby på Fanø. Deres tremastede skib "Anne Catriane" på 16 Læster skulle bruges til sejladsen. På en af deres sejlads blev der fragtet 400 sælhundeskind og 20 tønder tran fra Hjerting til Hamburg. Foruden skipperen bestod besætningen af 11 mand og drenge. Det var åbenbart den pinke, Anders Skomager i Ho sejlede med i 1727. Disse oplysninger er fra toldregnskaberne. Dette år har skibet været i Hamborg for at blive repareret.



(3-mastet GALLIOT)

Søren Jessen købte Hostrup og Alslev kirker i 1714.

På vestre side af tårnet i Alslev kirke kan man læse: S.J.S.H. Anno 1715, det er kirkeejerens navn: Søren Jessen Skipper Hjerting.



På søndre side står der K. A. S. B. 1752, som står for Søren Jessen og hans kone nr. 2, Karen Abrahamsen Brokmann, der som enke senere solgte både Hostrup og Alslev kirker.



I 1872 kasseredes den gamle altertavle, der stammede tilbage fra 1721, og var opsat af den daværende ejer Skipper Søren Jessen af Hjerting.

Selvom Søren Jessen ejer Alslev og Hostrup Kirker havde han ikke kaldsret, og derfor blev den næste præst, Hr. Mag. Hans Lauritsen Friis, kaldet af kongen. Da Hans Lauritsen Friis mærkede, at hans arbejdsevne tog af, ansatte han Kapellan Abraham Jessen som efterfølger i embedet.

Efter den Lutherske reformation i 1536 blev gennemført i Danmark kendes navne og andre oplysninger om præsterne.

Abraham Jessen er født den 25. november 1721, og søn af Skipper Søren Jessen og hustru Karen Abrahamsen Brokmann. Efter endt embedseksamen rejser Abraham Jessen tilbage til sin mor i Hjerting, som i mellemtiden er blevet enke og har 8 umyndige børn.

I årene 1744 og 1745 opholder Abraham Jessen sig henholdsvis i Hjerting og hos Mag. Friis i Alslev og hos sin broder Jes Jessen, der er sognepræst i Ansager. Han rejser atter tilbage til København, hvor han i 1746 tog teologisk embedseksamen. I 1749 bliver han kapellan ved Alslev Kirke.

Alslev Kirke



***"Gud til ære og kirken til ziir (pryd) haver kirkens patron seig (neuer) Søren Jessen, skipper af Hjerting, ladet denne altertavle og prædike-stol forny anno 1721".***

I 1751 indgår han ægteskab med Mette Andersdatter Møller fra Ringkøbing, der er født den 23. februar 1726. Hun døde i præstegården i Alslev den 31. juli 1786. Allerede i 1754 bliver Abraham Jessen sognepræst i Alslev og Hostrup. Abraham Jessen har været en meget dygtig mand, han var god til at nedskrive i embedsbogen, det være sig fødte og døde, og en mængde historiske oplysninger, ikke alene fra hans tid, men også langt tilbage i tiden, og det høster vi stor glæde af i dag. Abraham Jessen døde den 30. januar 1787.

Det bliver med en vis gysen fortalt, at det spøger på præstegårdens loft i Alslev, og at spøgelse er den gamle præst, der hed Abraham Jessen, der "går igen". Han roder ved nattetid i præstegårdens arkiv, der havde sin plads på loftet, thi der var en sag, han ikke rigtig var færdig med, før han døde, sagen omhandler salg af noget engjord til præstens søn.

Hjerting Lokalarkiv – November 2009.