

Hjerting Kirkesal 1933 – 1984.



Gl. Guldagervej 25, Matr. Nr. 32c,

En fortælling om kirkelivet i Hjerting fra 1933, hvor byen fik en kirkesal, som skulle benyttes af folkekirkens- og metodisternes medlemmer ligeligt fordelt mellem hinanden. Dette fungerede godt i 57 år.

Viktualiehandler Karen Marina Hansen (Kaja), Gl. Guldagervej 15, hvor Pub Kaktus har til huse i dag, ville give en sum penge, så der kunne bygges et hus til kirkelige handlinger. Det første møde blev afholdt den 21. september 1931 på Østre Skole. Til stede var sognepræsten fra Guldager, I. P. Jensen, metodistmenigheds-præsten Ejler Sørensen, Esbjerg.

Rutebilejer Jens Thorstesen, Hjerting redegjorde for sagen. Derefter anbefalede gårdejer Niels Øllgård Nielsen byggeriet; idet han var meget glad for det, han hørte og håbede, at huset måtte blive flittigt brugt. Karetmager Anders Lund Jensen takkede Karen Hansen for gaven og anbefalede at støtte sagen efter bedste evne.

Gårdejer, Søren K. M. Jensen (Søren Guldgraver) solgte jorden til Kirkesalen for en sum af 1262,50 kr. Arkitekt Erik Morthorst, Roskilde, udførte tegningerne til huset, og murermester Jens M. Larsen skulle stå for opførelsen af huset.

Kirkesalen blev indviet den 30. juli 1933.

Alle kirkelige handlinger kunne foretages i kirkesalen, det være sig dåb, konfirmation, bryllup og begravelse. Der blev afholdt søndagsskole, hver uge, for alle byens børn. Underviser var fru Helene Meng.

Først i 1920-erne begyndte en præst fra Metodist Kirken i Esbjerg at samle folk i "Bagerens Sal" (Bageren, Gl. Guldagervej 16). Her fik han oprettet en menighed som

efterhånden vandt stærk tilslutning i byen, og der blev oprettet en søndagsskole, ligesom der blev afholdt juletræsfest 6. juledag.



Vi har her på Hjerting Lokalarkiv undersøgt, om der har været et kirkeliv her i byen; men vi har ikke fundet noget materiale om dette, så vi må gå ud fra, at kirkegangen var i det sogn, menigheden tilhørte, nemlig Guldager Sogn.

Vandrekirken.



Vi fik en vandrekirke her i Hjerting den 18. marts 1984. Der var plads til ca. 150 personer samt en konfirmandstue, der var adskilt af en foldedør, samt kontor, køkken og toilet. Ligeledes blev der indkøbt en ny kirkeklokke i Holland. Klokken blev placeret i en klokkestabel øst for kirken.

Hjerting blev et selvstændigt sogn den 25. juni 1987, vi havde således en vandrekirke fra 1984 og frem til indvielsen af Hjerting kirke den 20. september 1992.



Kirkeklokken fra vandrekirken hænger i dag i tårnet i Hjerting Kirke.



Hjerting kirke.

Hjerting kirke blev indviet den 20. september 1992. Arkitekt Alan Havsteen-Mikkelsen (1938-2002), fik til opgave at tegne kirken. Arkitektens tanke var, at Hjerting kirke blev bygget af samme materialer, som man benyttede i middelalderen. Selv om dette er en tilsnigelse, og jeg tænker her på den udstrakte brug af beton, så er det sandt, at Hjerting Kirke er et meget enkelt, klassisk byggeri uden overflødige krummelurer.

Kirkeskibet som i dag hænger i våbenhuset, E-150, er en gave fra Sygekassen i Hjerting. Da denne blev ophævet, blev det besluttet, at for de penge, der var tilovers, skulle der anskaffes et kirkeskib.

Altærtæppet, "Brændende tornebusk", hænger i dag i Hjerting Kirkes kapel.

Hjerting kirke blev indviet den 20. september 1992. Indvielsesgudstjenesten blev foretaget af biskop Niels Holm, kirken var fyldt til sidste plads, det var en utrolig stor oplevelse at

være med til den første gudstjeneste i vores nye kirke. Alterudsmykning stod multikunstner Robert Jacobsen for, med en række figurer fra det gamle testamente.

Til højre for Kristus har Robert Jacobsen lavet figurer, hvor han blev inspireret af Hjerting's beliggenhed ved havet. Det er fiskernes liv i Hjerting, han har tænkt på.

Der blev lavet en video over kirkebyggeriet fra det første spadestik. Filmen viser, hvordan håndværkerne udførte arbejdet, ligesom der er interviews med flere af byens borgere. Denne video findes her på arkivet. Den første gudstjeneste blev transmitteret fra Danmarks Radio, denne video findes også her på arkivet.



Foto: Jørgen D. Petersen, Dragør.