

**For gården matrikel nr. 8a Tobøl, Hjerting sogn, Ribe Amt.
Guldagervej 61, 6710 Esbjerg V.**



**Billedet er fra år 1900 - fra venstre i sort kjole Kirstine Olesen - Marie Olesen –
på hestevognen Niels K. Olesen**

Den 20. juni 2005 var vi to fra arkivet, der var på besøg hos brødrene Henry og Gunnar Olesen. Vi blev vist rundt på den meget velholdte gård, det være sig ude som inde. Den ene af brødrene passer det, der skal laves ude, og den anden laver mad og passer huset.

Vi spurgte dem, hvad de havde lavet i deres voksenliv. De har været ude at tjene flere steder, men ellers har de været på gården. Henry laver maden og samler gerne til forråd af bær og kartofler fra egen have, ligesom han kører med vogn og traktor for børnehavebørn. Der er flere heste i stalden, som unge piger har opstaldet.

Gården brændte i 1826, og den blev genopbygget, som den ligger i dag.

Deres bedstemor Kirsten stammede fra Havgård, der også var en stor gård i Tobøl.

Her er det på sin plads at fortælle, at alle døre i huset er malet af malermester i Hjerting Andreas Callesen Sørensen i 1928.

Forgangen på gården var utrolig flot malet også af Andreas Callesen Sørensen fra Hjerting, som udførte alle malerarbejder med linolieprodukter.

Ejere af gården:

Ole Pedersen

Født 1. oktober 1779 i Solbjerg, Skads Herred
Ribe Amt.

Første ægteskab

Gift den 20. oktober 1816 med

Ane Kjerstine Sørensdaughter

Født 17. september 1797
Død 15. december 1826 – omkommet ved ovennævnte
gårdbrand.

Børn

Søren Olesen

Født den 27. februar 1821 i Tobøl
Konfirmeret 5. marts 1837 i Guldager Kirke.
Død ? februar 1909 i U S A.

Peder Olesen

Født 31. oktober 1823 i Tobøl.
Død 29. december 1864 i Tobøl.

Andet ægteskab.

Gift den 13. april 1828 med

Signe Maren(?) Nielsdatter af Gjesing.

Børn

Niels Olesen

Født 9. juli 1828 i Tobøl.
Død 22. august 1914 i Tobøl.

Johanne Olesdatter

Født 24. januar 1835 i Tobøl.

Christen Olesen

Født 16. januar 1839 i Tobøl.

Ane Marie Olesen

Født 18. juli 1842 i Tobøl.

Gjertrud Olesen

Født 20. november 1845 i Tobøl
Død 23. august 1869 i Tobøl.

Niels Olesen

Gift den 20. marts 1878 i Guldager Kirke med

Kirstine Olesen

f. Kirstine Marie Nielsen

Født på Havgård 11. januar 1854 i Tobøl.
Død 30. oktober 1925 i Tobøl.

Børn:

Niels Knudsen Olesen

Født den 28. oktober 1892 i Tobøl.
Død den 8. juni 1976 i Tobøl.

Gift med

Marie Olesen, f. Lindballe i Tvis

Født den 23. februar 1902.
Død den 2. december 1993 i Tobøl.

Børn:

Henry Olesen.

Født den 5. februar 1928 i Tobøl.

Gunnar Olesen.

Født den 8. december 1932 i Tobøl.



Niels Olesen



Kirstine Olesen

Historien om hvordan det gik Søren Olesen Tovel.

Søren Olesen Tovel blev født i Guldager sogn, Ribe Amt 27. februar 1821.

Hans tidligste erindringer var branden af hans hjem, da han var 4 år gammel. Hans mor var meget uheldig, hun fik det brændende stråtag ned over sig og døde. En gammel nabo kone bar liget hjem og lagde det på sin seng. Man havde søgt efter bedstefaderen og fandt ham liggende i sengen ved siden af liget af hans datter, man var ellers bange for, at bedstefaderen var omkommet ved branden. En ond stedmoder, som sultede og mishandlede Søren gjorde, at han efter sin konfirmation i 1837 rejste hjemmefra.

Han kom til et hjem med en dame, som senere skulle blive hans svigerinde. Han ankom en aften, kold, sulten og klædt i pjalter. Han blev optaget i hjemmet, blev klædt på og fik mad, og han forventede at skulle rejse videre den næste dag, men han blev i stedet tilbudt et hjem, hvor han blev indtil han gik ind i hæren.

Han havde været i hæren i et år, da han blev udvalgt som en af hundrede soldater til at deltage i en jordomsejling om bord på korvetten GALATHEA (1845-1847). I løbet af denne sejlads blev danske konsuler installeret i forskellige lande rundt om i verden.



Han startede som almindelig soldat, men blev senere hovmester og servicerede officererne og konsulerne om bord på skibet.

GALATHEA var det første danske skib, som sejlede jorden rundt, og det tog ca. 2 år at foretage en sådan rejse. (24 juni 1845 til 31. august 1847).

Skibet ankom til København den 31. august 1847. En af skibets officerer hed Brun og spurgte bedstefar, om han ville blive hos ham som kammertjener, men bedstefar ønskede først at komme hjem for at se, om hans kæreste stadig ventede på ham. Han havde ikke modtaget brev fra hende i 2 år, - var hun blevet gift med en anden? Han havde lovet Brun, at han ville vende tilbage og blive kammertjener hos ham. Kæresten ventede stadig på ham.

Før han forlod Brun i København, havde Brun taget ham med til en guldsmedebutik og bedt ham vælge et ur, som han ønskede. Bedstefar satte dette ur meget høj og bar det altid, bortset fra de sidst få år af sit liv, hvor det hang på en krog under hylden, hvor stueuret stod, men han så altid efter tiden på sit lommeur- aldrig på uret på væggen.



Billedet viser uret der omtales ovenfor.

I 1848, da der var udbrudt krig med Tyskland, var bedstefar igen i hæren, indtil krigens slutning i efteråret 1850. Gennem denne krig kæmpede man kun i sommermånederne. Hvert forår, når han skulle tilbage til hæren, efterlod han sit ur hos sin kæreste, da han ikke ønskede, at en tysk soldat skulle finde uret på hams lig, hvis han blev slået i ihjel.

Han blev gift med Anna Marie Bech efter afslutningen af krigen. Den pige, der havde ventet på ham i så lang tid, og som havde hjulpet med at pleje ham i hendes søsters hjem, da han var sulten og hjemløs. De blev gift i Vamdrup den 18. april 1853 og en stor reception for dem blev holdt i det Hørlyckske hjem, hvor bedstemor havde været i alle de år, hvor bedstefar var i hæren. De levede flere år i Bastrup, hvor deres 4 børn blev født, og de kom til USA i 1882. De blev forældre til 4 børn:

Ole Sørensen Tovel,	Født den 14. april 1854 Død den 25. marts 1855
Anna Kirstine Tovel	Født den 6. marts 1856 Død i 1921 i USA
Jeppes Sørensen Tovel	Født den 28. oktober 1858 Død i 1957 i USA
Caroline Marie Tovel	Født den 19. august 1863.



Bedstemor døde i maj 1897 og bedstefar i februar 1909.

Bedstefar ejede et lille landbrug på ca. 10 tdr. land (nok i Bastrup ved Vamdrup). Han havde 3 køer og sædvanligvis opdrættede han 2 får hvert år. Han dyrkede rug, havre og byg nok til at fodre hans dyr og til brød til familien. I sommermånederne arbejdede han og bedstemor i de nærliggende tørvemoser ved siden af at passe egen bedrift, om vinteren lavede bedstefar træsko og bedstemor spandt uld til tøj og hør til linned.

Bedstefar var en af de første fra den arbejdende klasse, som bliver medlem af sognerådet (Bastrup?), normalt blev medlemmerne valgt fra den velhavende klasse eller store landbesiddere. Bedstefar holdt meget af at synge og havde en god stemme. I tussmørket før lyset skulle tændes gik han frem og tilbage i stuen og sang.

Uddrag oversat fra engelsk af Hjerting Lokalkiv fra Aunt (tante) Minnies dagbog fra 1954. Yderligere oplysninger er fra kirkebøgerne.

De nuværende ejere af gården:



Gunnar Olesen



Henry Olesen



Gården som den ser ud i 2010

Kildematerialet og sammensætning af slægtshistorien er her på Hjerting Lokalarkiv forløbet over årene 2005 til 2010, hvor det er lykkedes og få fat i de sidste oplysninger om slægten.



Hjerting Lokalarkiv november 2010